

Leiderschap



Met alle crises die momenteel tegelijkertijd op ons af komen (economische crisis, klimaatcrisis, voedselcrisis, energiecrisis, morele crisis) is de roep om leiderschap luider dan ooit. Vreemd genoeg roept men zelden de leider in zichzelf aan, maar is de grote probleemoplosser altijd iemand anders. Zolang hij of zij maar niet het eigenbelang raakt van degene die zo hard om nieuw leiderschap schreeuwt. Het New Financial Forum spreekt nu juist de leider in onszelf aan. Als wijzelf niet honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles en iedereen in ons leven verandert er namelijk helemaal niets. Behalve dan de namen van de leiders die het voor ons zouden moeten gaan oplossen.

Leiderschap stond eind vorig jaar al centraal op een sessie van het New Financial Forum waar de Zuid-Afrikaanse wildernisgids Alan McSmith leiderschapslessen uit de oerwildernis van Botswana deelde. Ook in deze editie van het New Financial Magazine, dat vanaf deze editie vier keer per jaar als e-zine zal verschijnen, gaat zijn essay over leiderschap: *Where does courage come from?*

Ook Desmond Tutu geeft in deze editie een diepzinnige kijk op leiderschap. Een aantal van zijn lessen: neem verantwoordelijkheid

voor de keuzes die je maakt, goede leiders zijn bereid offers te brengen voor hun overtuigingen, leiders tonen moed en compassie waar onverschilligheid zou kunnen zegevieren en een leider is alleen een leider voor en dankzij anderen.

Walk your talk. Dit leiderschapsprincipe wordt in deze editie uitstekend geïllustreerd door de Ambassadeurs Ron Bavelaar (De Hypotheekshop), Maurice van den Hemel (All-Insure), Jeroen Looman (FlexFront) en Jelle Bartels (FP Advance). Zij gaven namens het PFP Forum een workshop, waarbij het waarom van het vak centraal stond. Volgens Bartels wordt het vak van financieel adviseur het meest gewaardeerde vak ter wereld. Volgens Van den Hemel hebben adviseurs de sleutel in handen om de economische crisis te bezweren en ook Looman en Bavelaar onderstreepten de mooie kanten van het adviesvak. Leiderschap begint met een visie en... geloof in waar je voor staat.

Op 12 maart van dit jaar vond een verrassende sessie plaats onder leiding van organisatieadviseur, leiderschapstrainer en Ambassadeur Jacky van de Goor. "Als je één herinnering mee mag nemen naar het hiernamaals, welke is dat dan?" Aan de hand van die vraag formuleerde iedere

Ambassadeur een persoonlijke waarde van waaruit hij of zij bijdraagt aan de vernieuwing van de financiële sector. Ieder persoon kan een geweldig verschil maken, zeker in de financiële sector.

Voor echte leiders organiseren we op 20 september de derde New Financial Day. Dan gaan we voor de laatste keer naar het Brabantse vestingstadje Heusden, alwaar de inwoners gastvrij hun deuren openen. En omdat het de laatste keer is, wordt deze sessie spectaculairder dan ooit, met een grote inbreng van de Ambassadeurs zelf. Blokkeer deze datum alvast in je agenda.

Last but not least. In het eerste weekend van oktober organiseren Ivo Valkenburg en ondergetekende een studiereis naar een echte leider. Dan neemt Paul Efmorfides, oprichter en eigenaar van het wereldconcern Coco-mat, ons mee naar de kern van zijn bedrijf en laat hij zien hoe de ultieme Griekse gastvrijheid zich uitstekend laat combineren met een florissant bedrijfsresultaat. Het is nu al een prachtig jaar. ■

Willem Vreeswijk
willem@newfinancialforum.nl

 www.newfinancialforum.nl