

Zinnige Vragen

De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijftientig 'zinnige vragen' aan een financieel dienstverlener die het afgelopen kwartaal zich positief heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer **Michiel Brandt**, organisatieloods bij zakelijke en persoonlijke innovatie.

1. Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener?

Uit de naam voor mijn functie, organisatieloods, blijkt hoe ik erin sta. Ik verbind mij graag met ondernemers om ze te helpen klippen te omzeilen in woelig water. Zij zijn zelf reder en kapitein. Zakelijke vragen hebben vaak een heel persoonlijk karakter. "Wat weerhoudt mij toch om dit of dat te doen?" Niets leukers dan zien hoe mensen zich ontwikkelen. Als mensen later zeggen: hij heeft me verder gebracht, ben ik blij.

2. En als mens?

Daar geldt hetzelfde voor. Ik ben steeds alert op groeimogelijkheden voor anderen. Daartoe probeer ik goed te luisteren en iemands potentieel te zien. Groei is vruchtbaar, stilstaan en je positie beschermen is blokkerend. Het is voor mij een gezonde vorm van egoïsme om anderen te helpen, ik vind de vragen altijd heel interessant, en het voelt fijn als iemand enthousiast verder kan na een belemmering.

3. Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk?

Mijn werk is zo leuk dat ik vergelijkbare activiteiten in mijn vrije tijd onderneem zonder dat daar een beloning tegenover staat. Zo heb ik een lokale partij gecoacht in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Het werk voor de denktank van het New Financial Forum vind ik ook heel inspirerend. Doelen halen, spannende dingen doen, het uiterste van je creativiteit vergen, doet je voelen dat je leeft. De scheiding tussen werk en privé is bij mij heel vaag, ik werk altijd en ik heb altijd vrij. Het werk levert me veel contacten op. Ik loop sinds 1978 in de branche rond. Sommige relaties uit het prille begin spreek ik nog steeds. De gesprekken zijn vaak heel boeiend. Echt contact met elkaar is voedend. Ik vind het veranderende tijdperk waarin we leven

spannend om mee te maken. De transitie in de financiële branche heeft ethische en persoonlijke gevolgen voor ons allemaal. Er is behoefte aan duiding en bespreking van de gebeurtenissen. Ik zie het als een voorrecht dat ik daar iets aan kan bijdragen. Er ontstaat een nieuw normenstelsel. De combinatie van deze transitie met die in bouw, zorg, voeding en energie kan een hele nieuwe wereld opleveren.

4. Wat is de mooiste eigenschap van een mens?

Mensen hebben alle mooie eigenschappen die planten en dieren ook hebben, maar bovendien zijn ze in staat zichzelf te leren kennen in de ontmoeting met anderen. De mooiste eigenschap is dat de mens kan communiceren en met inzicht in de beleving van zijn gesprekspartner tot werkelijke verbinding kan komen. Je kwetsbaar durven opstellen levert kracht op.

5. Zijn mensen van nature goed of slecht?

Mensen *zijn* van nature. Zij worden op enig moment het leven ingesmeten. Vanaf dat moment doen ze wat het beste lijkt. Gedurende het leven leert ieder strategieën en manieren om dingen te doen. Soms worden die op zich nuttige manieren op verkeerde momenten toegepast. Er zijn wel verkeerde daden, maar geen verkeerde mensen. Dit standpunt houdt in dat altijd kan en moet worden gezocht naar de goede kant van iemand. Slechte daden moeten natuurlijk worden gestopt.

6. Welk dier kan de aarde wel missen?

De Zenboeddhist zegt: er is geen volle maan zonder een dik wolkendek. Niets bestaat zonder zijn tegendeel. Daarom kan de aarde geen dieren missen. Wij willen graag alleen de positieve dingen in ons leven houden, maar zijn het niet vaak de zaken die ons tegenstaan, die tot groei en nieuwe ontwikkelingen



// Veel beslissingen worden onbewust genomen, terwijl we onszelf als rationele wezens zien //

leiden? Hoe fijn is niet de eerste dag dat je je weer goed voelt na een verkoudheid?

7. Wat is de mooiste herinnering uit jouw leven?

Lastig. Met een bootje naast een walvis varen? Drie dagen olifantverzorger zijn in Laos? Mijn vrouw ontmoeten? Drummen met Afrikanen? Samen met Tibetanen de Dalai Lama missen in Tibet?

8. Als je een boek zou schrijven, wat zou de titel dan zijn?

Zweven voor dummies. Ik zou anderen graag toegang bieden tot allerlei methoden die als zweverig gezien worden, maar dat helemaal niet zijn, organisatieopstellingen bijvoorbeeld. Of spellen doen bij vergaderingen waardoor er veel meer opbrengst is. Kennismaken met elkaar op zo'n manier dat je elkaar echt ziet.

De recente ontwikkelingen in de neurologie tonen aan dat veel beslissingen onbewust worden genomen of voorbereid, terwijl we onszelf graag als rationele wezens zien. We beïnvloeden elkaar ook in andere taal dan verbaal of waarneembare lichaamstaal.

9. Door wie of wat word jij geïnspireerd?

Matthias Varga von Kibéd is een logicus en filosoof uit München. Toen ik drie dagen les van hem kreeg over structuuropstellingen ben ik zijn opleidingspad gaan volgen (op mijn niveau, dan). Ik zag hem razendsnel en doeltreffend organisatievragen en persoonlijke vragen oplossen. Door hem heb ik ook zoveel interesse in filosofie gekregen dat ik van plan ben om de wijsbegeerte te gaan studeren wanneer daar tijd voor is. Hij wees me ook op Solution Focused werken. Benaderen van vraagstukken zonder op de inhoud in te gaan. Iedereen heeft de oplossing van zijn vraagstuk zelf bij zich, iets wordt een probleem omdat de verschillende mogelijkheden innerlijk met elkaar conflicteren.

10. Is het leven op aarde een illusie of is het leven de enige realiteit?

Het leven zelf is realiteit, waarin mijn eigen bestaan voorwaarde is. Als ik niet meer waarneem, is het geen realiteit. De inhoud van mijn waarnemingen is altijd een illusie omdat ik zelf betekenis verleen aan alles wat ik zie, en dat is voor ieder verschillend. De werkelijkheid is het begrippenkader waarin we met elkaar kunnen werken (verbinden). We komen de illusie alleen voorbij als we daadwerkelijk contact maken met elkaar, in die tijdloze ruimte waar we de omgeving en onszelf verliezen in onvoorwaardelijk luisteren. ■