

**Ivo en louter leven**

*Tintelend als de warme regen  
Stroomde het leven door je bloed  
Golvend ademt het door je aderen  
En liet het de glanzende warmte van jouw liefde achter – overvloed*

*Heerlijk was het meegaan in deze deining  
Voor op en neergaande levenskracht  
Zonder enige gedachte of overweging  
Gaf je jezelf over aan het leven, helderzacht*

*Toevallig viel alles zomaar samen  
In het kleine hoekje van je ziel  
En ik zag door heldere ramen  
Hoe je hart openviel*

*Zonder een enkele verwachting  
Of verlangen van menselijke aard  
Wachte je op de zuivere herinnering  
Van Gods – bewustzijn – dat alles klaart*

*Beste Ivo, je hebt licht gebracht  
op aarde aan heel veel mensen  
en nu mag je, thuis, het ware licht  
van je ziel weer ervaren.  
In dankbaarheid, Jaap Hiddinga*